

het blad van

MAANDBLAD NUMMER 27 - JULI 1967.

BIJ ABOONNEMENT 75 CENT  
LOS GEKOCHT F 1.—  
IN BELGIË BFRS. 15.—

# barend de beer

voor alle kindertjes





# KWEKKERD ZOEKT NAAR EIKELS



Nog even, en we gaan met vakantie! Heerlijk! Ja, sommigen van jullie zijn misschien al met vakantie geweest!

Die kunnen dan aan een machtige tijd terugdenken. Vakantie! Dat is: aan het strand kuilen graven en in de golven spelen.

Aan de rand van het bos kamperen en fijne wandelingen maken.

Of varen in een boot op de Blassen, en misschien ben je wel de bergen ingetrokken!

Weet je wat je doet? Schrijf Barend eens hoe je vakantie is geweest! Of je

andere kinderen hebt ontmoet en of je daar leuke dingen mee gedaan hebt. Wat je je het best herinnert. Alles wat je leuk vindt.

Ik ben erg nieuwsgierig! In ieder geval wens ik je een héél prettige vakantie.

Met een snoetzoen en een knuffel,

*Barend*

## Het Blad van Barend de Beer verschijnt elke maand

Redactie: Hans Andreus, Mieke Elfering, Rein van Rooij en Frans Wegman.

Adres Redactie: Beursstraat 23, Amsterdam-C.  
Telefoon (020) 22 18 77. Postbus 1290. Telex 14634.

Adres Administratie, Abonnementen- en advertentie-afdeling: Noordeinde 8, Leiden. Telefoon (01710) 2 67 41. Postbus 2.

### Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):

In Nederland: bij bezorging per maand 75 cent  
per post per half jaar (6 nrs.) f 4,50  
per post per jaar (12 nrs.) f 9,-  
Buiten Nederland: per (zee)post per jaar (12 nrs.) f 12,-  
Losse nummers: Nederland f 1,-; België Bfrs. 15,-.

### Bezaling postabonnementen:

Postgiro 629800 c.n.v. Het Blad van Barend de Beer, Leiden.  
Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Leiden.

Uitgever: Nederlandsche Rotogravure Mij. N.V.  
Galgewater 22, Leiden. Tel. (01710) 2 67 41.

Het copyright van deze uitgave berust bij Claude Laydu, Raymond Labois en de Nederlandsche Rotogravure Mij. N.V.



# PEPITA ONTMOET EEN PANTER



1. - Ik vind 't best dat jullie spelen, maar maak er niet zo'n lawaai bij, broemt Barend. Hij zit in de schaduw van een parasol, zijn zonnebril op z'n bereneus. Hij wil een middagslaapje pakken. Maar Klaasje, Pimpie en Suffie maken lol...

- Hé! Een sirene. Dat vind ik zo'n naar geluid, mompelt Dada. Een politieauto stopt bij hen. Door de luidspreker wordt gewaarschuwd:

- Attentie, attentie. Bericht

voor allen die zich in het bos bevinden. Uit een naburig circus is een panter ontsnapt. Wees op uw hoede! Na de politieauto komen er politieagenten op motoren aanknetteren. Twee ervan stappen vlak bij onze vrienden af. Klaasje en Suffie gaan natuurlijk de prachtige motoren bekijken.

- Niet buiten blijven. De kinderen moeten naar binnen, zeggen de motoragenten tegen Barend.





2. - Even later zitten Barend en de kinderen in de woonwagen. Ze maken zich wat ongerust over Pépita, want die is nog niet terug uit het bos.

- Ik ga maar op stal, zegt Dada het paard.

- Panters zijn verscheurende beesten!

3. Filo, het uiltje, heeft 't allemaal gehoord.

Ze roept snel al haar vogelvriendjes bij elkaar:

- Hoe, hoe hoeoèoe! Jullie moeten me helpen Pépita te vinden.



4. En ja hoor, uit de top van een boom ziet Filo opeens Pépita, die heerlijk op het mos ligt te slapen. Maar ook ziet ze tot haar schrik de panter... Die komt dichterbij en dichterbij naar Pépita toe.





5. Het is een grote panter, die nog nooit een klein meisje heeft gezien, dat zo rustig ligt te slapen. De kinderen in het circus schreeuwen altijd en klappen in hun handen. Ze likt zachtjes Papita's wang.

6. Die wordt er wakker van. Hé, jou ken ik helemaal niet zegt het meisje. Hoe heet je? - Ik heet Pépita - tra-la-la-la-la, zingt ze er achter.



7. - Zullen we samen iets lekkers eten? - vraagt Pépita aan de panter. Uit haar mandje haalt ze lekkere boterhammen met kaas. Die vindt de panter lekker!





8. Filo, hoog in de boom ziet het allemaal. Die panter ziet er wel lief uit, maar je kunt nooit weten. Barend moet gewaarschuwd worden. Stilletjes vliegt ze naar de woonwagen.

9. - Hoe-hoe-hoeoèòeòe  
 - Ik weet zeker dat Filo Pépita in het bos heeft gevonden, zegt Suffie.  
 - Laten we haar volgen, stelt Barend voor. Maar voorzichtig hoor. Iedereen neemt een stok mee.



10. In hun hart wel een beetje bang, lopen ze achter Filo aan.

- Nee maar... zegt Barend opeens geschrokken.

- Kijk nou toch eens! Versteek je achter de bomen.





11. - Tra-la-la-la-la zingt Pépita, die met haar nieuwe vriend aan het wandelen is gegaan.

Als ze zich bukt om een bloemetje te plukken, wacht de panter geduldig.

Even later komen ze bij de woonwagen aan.

12. - Wat een vreemd en toch mooi dier! denkt Barend.

- Een panter is helemaal geen verscheurend dier, zegt Klaasje.

- Ssst, fluisterd Barend. Als je hem laat schrikken kan hij het opeens worden!



13. Maar Suffie is op Dada gesprongen.

Hij is op weg om de politie agenten te waarschuwen dat de panter rustig in hun woonwagen zit met Pépita.





Terwijl Barend aan 't hengelen is, gaan Klaasje en Pimpernel op de vlinderjacht. Ze zien een prachtige vlinder en hollen 'm achterna. Een zwaai met het net, juist als Barend ophaalt, en....





daar hebben ze Barend zo een vis voor de neus weggevangen!

- Kinderen, deze twee stroken weer uitknippen en ze achter die van het vorige nummer op de muur van je kamertje plakken.





## PEPITA ONTMOET EEN PANTER

(vervolg van pagina 7)

14. - Kijk, hier woon ik nou met Suffie en mijn vriendjes, vertelt Pépita intussen aan de panter.

- Wil je nog een boterham met kaas? Ja? Jij kunt eten zeg!

Maar dan gaat de deur open

15. Zachtjes komt een meneer binnen. Die doet de panter een halsband om.

- Ja, meisje, legt de man uit, ik ben de oppasser. Wat ben ik blij dat jij mijn panter hebt gevonden!



16. Pépita is wel een beetje verdrietig dat haar vriend weer weggaat. Maar... ze mag 's avonds naar het circus komen om hem te zien.

- Tot ziens! Héél gauw! zegt ze. De panter geeft haar nog snel even een vriendschappelijk op haar wang!



# VOOR DE KNAPPERDS MET KLEURKRIJT





# IN HET LAND DER BLOEMEN



OM TE KLEUREN





*Op drassig land  
en langs de waterkant  
vind je deze bloemen  
en als je hun naam wilt noemen,  
is dat verfoeilijk  
moeilijk  
want  
(zeg 't maar langzaam  
met me mee, ja):  
zo'n bloem heet  
moerasspiraea.*

## MOERASSPIRAEA

Kaboutertje Ikkemik woont vlak bij een weiland. Van de kabouterkoning heeft hij opdracht gekregen om alle weidebloemen een naam te geven. Daarvoor gebruikt hij zijn Blokken-Alfabet: op ieder blok staat een letter. Hij zet die blokken steeds maar naast elkaar, netzolang tot hij voor elke bloem een andere naam heeft: MADE-LIEFJE, DOTTER, PAARDEBLOEM. Eindelijk is er nog maar één bloem over. Maar daar komen twee konijnen aangesprongen en gooien zijn blokken met letters helemaal door elkaar. En Ikkemik is zo boos dat hij naar huis gaat en uit een dik boek een heel geleerde naam haalt voor die laatste bloem. Moerasspiraea. En de koning zegt: een mooie naam, maar hoe spreek je dat nou precies uit? (Maar dat weten jullie wel, hè? Lees het versje nog maar eens.)



MOERASSPIRAEA



moerasspiraea



# De avonturen van **KWEKKERD** het eendje





# SUFFERDJE BAKT EEN TAART





# HOERA HET IS FEEST!



KLEUR DE VUURPULEN IN ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG EN MAAK BIJ IEDER LONTJE EEN MOOI VLAMMETJE VOOR 'T AFSCHIETEN.



KLEUR DEZE LAMPIONS ELK NAAR VOORBEELD.



KLEUR DE VLAGGEN ZOALS 'T VOORBEELD AANGEEFT.

